

Ο πρώτος  
Κυβερνήτης  
της Ελλάδας  
Ιωάννης  
Καποδιστριας

ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ • ΕΤΟΣ 240 • ΦΥΛΛΟ 99 • ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ 2010 • ΨΑΡΡΩΝ 10Γ ΚΗΦΙΣΙΑ 145 61 ΚΩΔ. 4500



# Καρυές

Η ΑΡΑΧΟΒΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΚΑΙ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ

## ΕΛΛΑΔΑ 1829 - ΕΛΛΑΔΑ 2009

Μια θλιβερή επέτειος των 180 ετών ανεξαρτησίας

Ήθελα να έχω κάμποσα τάπηρα δια να σας δώσω όσα  
ζητείτε, αλλά καθώς σας είπα το μεν ίδιαιτερό μου  
ταμείον είναι κενόν, το δε δημόσιον μόλις δύναται να  
επαρκέσει εις τας μάλπην κατεπειγούσας χρείας του  
τρέχοντος Φεβρουαρίου και το πολύ του ημίσεως  
Μαρτίου. Τούτο είναι γνωστότατον και δύνασθε  
αυτοπροσώπως να το βεβαιωθείτε, βλέποντες τα  
κατάστιχα της επί των οικονομικών επιτροπής...  
Υπομείνατε καθώς υπομένων και υπομένων ίσως επέκεινα  
της ανθρωπίνης δυνάμεως".

Αίγινα 10 Φεβρουαρίου 1829

Αυτή ήταν η απάντηση του αδικοχαμένου πρώτου Κυβερνήτη της Επαρχίας Ιωάννης Καποδιστριας, που έδωσε την ψυχή του και όλα τα υπάρχοντα για την οικοδόμηση του νεοαπελευθερωμένου έθνους μας, σε αίτημα οπλάρχηγού για οικονομική βοήθεια.

Σήμερα, με την καταποντισμένη οικονομία μας, αναπογιζόμαστε με θλίψη: ποιοι ευθύνονται και ποιοι θα τιμωρηθούν για την κατάπτωση των ηθικών αξιών, για τη διάληση του κρατικού μηχανισμού και τον διεθνή διασυρμό της «πτωχής, πλην τιμίας Επαρχίας».

## ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΓΙΟΡΤΗΣ

25-3-2010

## ΕΛΛΑΔΑ-ΕΛΛΑΔΑ

...και το όνομα Επαρχία δεν είναι πέξη,  
αλλά πόγκος: όλες οι πέξεις που ονομάζουν  
το φως. Περικλείεται μες στα τρία  
φωνήντα και τα τρία σου σύμφωνα  
των βιβλίων ή βίβλων. Κ' ενανθρωπίστη  
στις τρεις ουπλαβές σου το φως...  
Νικηφόρος Βρεττάκος



Από το έργο του αείμνηστου ιστορικού Θάνου Βαγενά  
«Αθάνατα Μωραΐτόπουλα» ή «Ελληνινόπουλα του Εικοσιένα»

### Η «Κόρη του Μαλεβού»

Επειδή δεν ξέραν το όνομά της και την καταγωγή της, αυτό το όνομα της έδωσαν: Η «Κόρη του Μαλεβού».

Στο Παπιόκαστρο, κοντά στα χωριά Κυπαρίσσι και Κρεμαστή της Λακωνίας, είχαν καταφύγει πλήθος από γυναικόπαιδα, σαν οι ορδές του Ιμπράημ περνούσαν από εκείνους τους τόπους. Κι όταν κυριεύτηκε το Παπιόκαστρο, μια ωραία κόρη, για να μην παραδοθή στους εχθρούς ετοιμαζόταν να γκρεμίσθη από το ύψος των βράχων του Κάστρου.

Ένας Αρβανίτης στρατώπετος, που την είδε, της εφώναξε να σταθεί. Και πλησιάζοντας και μιλώντας της με ήπιο τρόπο, προσπαθούσε να την πείσει για να τον ακολουθήσει:

- Μη φοβάσαι! της είπε στο τέλος. Αν παραδοθής σε μένα, θα ζήσης μαζί μου σαν κυρά!...

- Πώς είναι δυνατόν και σκλήρα και κυρά; του απάντησε η ωραία κόρη.

- Θα σε έχω γυναίκα μου και θα είσαι κυρά στους άλλους! της έπειρεν ο Αρβανίτης, βέβαιος πια πως την έπεισε.

Αλλά η κόρη του Μαλεβού είχε τον σκοπό της... Τον έφερε κοντά της και σαν ο Αρβανίτης ήταν έτοιμος να την πιάση από το χέρι, πιο επιτήδεια εικείνη κι αποφασισμένη, του έδωσε μια σπρωχή και τον έρριξε στο βάραθρο λίγες μέρες μετά.

- Δεν το αξιώνεσαι, μουρτάτη!...

Κι ύστερα, μόλις είδε πως την πήποσαν κι άλλοι εχθροί, έπεισε κι εκείνη στο βάραθρο να μην την πιάσουν ζωντανή...

## ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΥΩΝ

## Τερματίζεται μια ζωή 96 ετών της Κοινότητας Καρυών

Με το σχέδιο «Καπηλίκρατης», που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή, αλλάζει δραματικά ο διοικητικός χάρτης της Επαρχίας, αφού καταργούνται οι 1034 δήμοι και κοινότητες της χώρας και στη θέση τους ορίζονται 325.

Συγκεκριμένα στο νομό Λακωνίας μετά τις συνενώσεις προκύπτουν οι εξής 5 δήμοι:

Ο Δήμος Σπάρτης με έδρα τη Σπάρτη περιλαμβάνει τους σημερινούς Δήμους:

Σπαρτιατών

Μυστρά

Φάριδος

Περιπλάνας

Οινούντος

Θεραπνών



Κοινότητα Καρυών

Πληθυσμός 36.540

Ο Δήμος Ευρώτα με έδρα τη Σκάλα περιλαμβάνει τους σημερινούς Δήμους:

Σκάλας

Έλους

Γερανθρών

Κροκεών

Νιάτων

Πληθυσμός 19.319

Ο Δήμος Μάνης με έδρα το Γύθειο περιλαμβάνει τους σημερινούς Δήμους:

Γύθειο

Οιτύπου

Ανατολικής Μάνης

Σμύνους

Πληθυσμός 14.308

Ο Δήμος Επιδαύρου Λιμνάρας με έδρα τους Μολάους περιλαμβάνει τους σημερινούς Δήμους:

Μολάων

Μονεμβάσιας

Βοιών

Ασωπού

Ζάρακα

Πληθυσμός 21.898

Ο Δήμος Ελαφονήσου με έδρα την Ελαφόνησο που παραμένει έτοι μις νησιωτικός Δήμος.

Πληθυσμός 746

Επίσης καταργείται η Νομαρχία Λακωνίας και η Λακωνία θα αποτελεί μέρος της ενιαίας Περιφέρειας Πελοποννήσου μαζί με Μεσσηνία, Αρκαδία, Αργολίδα και Κορινθία κι έδρα την Τρίπολη.

Συνέχεια στη σελίδα 3

8 Μαρτίου: η ημέρα της γυναικας  
9 Μαΐου: η γιορτή της μάνας

### «Η καρδιά της μάνας»

Του Ρίσπαιν

Το έχει μελοποιήσει ο Μανώλης Καλομοίρης

Ένα παιδί μοναχοπαίδι αγόρι αγάπησε μιας μάγισσας την κόρη.  
Εγώ, παιδιά του λέει δεν αγαπώ μια αν θέλεις να σου δώσω το φιλί μου  
της ΜΑΝΑΣ ΣΟΥ να φέρεις την καρδιά να δώσω να την φέρει το σκυλί μου.  
Τοξεύει ο νιος την μάνα του σκυτώνει και την καρδιά τραβά και ξερίζωνει.  
Στο δρόμο που την πήγαινε σκοντάφτει και πέφτει ο νιος κατάχαμα με δαντη.

Η καρδιά της μάνας του παιδιού φωτά και λέει:

“Εκτύπησες αγόρι μου,” και κλαίει...

## H M A N A

Μαρίας Παπαστρατάκου-Μυλωνάκου  
(Εκδόσεις ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ)

του πανεπιπλίνου χώρου, στη διάρκεια του 20ου αιώνα.

Οι γηαφυρές περιγραφές της ζωής μιας ποιητέκυνης οικογένειας στη Μαγούλα Σπάρτης με δεσπόζουσα τη μορφή της μάνας, συμπαρασύρει τον αναγνώστη και τον κάνει συμμέτοχο στην απόδοση τιμής στη δική του μάνα, στη δική του οικογένεια.

Παραθέτουμε τον πρόλογο του βιβλίου, ως αφιέρωμα στη γιορτή της μάνας 9-5-2010.

Αννίτα Γ.Π.

ματα ταξιδίεψαν σ' όλους τους ωκεανούς το όνομά σου, ο άνεμος σκύρωσε στα πέρατα της γης τη θυσία σου. Τα πουλιά σε γλυκολάλησαν παντού, οι μέλισσες με το μέλι τους σε έπλασην ακόμη πιο γλυκιά και οι ποιητές σε έκαναν τραγούδι!

Συνέχεια στη σελίδα 7

Μάνα! Πόσσι ψηλά και μεγαλόπεπτη είναι στην στην ημέρα του θρόνου σου και πόσσ

## ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

## ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

- Στις 11-5-2010 η Μάρτζη Αθ. Κωνσταντοπούλου καθηγήτρια πληροφορικής και Κων/νος Σουλαντίκας καθηγήτης Σωματικής Αγωγής απόχτησαν το πρώτο παιδί τους, αγοράκι.

Τώρα οι αγαπητοί Θανάσης και Καίτη Κωνσταντοπούλου (γ. Καρδαρά) καμαρώνουν το 3ο εγγονάκι τους.

- Την 1η Φεβρουαρίου 2010 την Νάντια και το Τάσος Δ. Δημητριάδης, απόχτησαν στην Αθήνα, το δεύτερο παιδί τους, αγοράκι.

Ο Τάσος, που είναι κτηνίατρος, είναι γιος της αγαπητής Χαρίκλειας Δημητριάδη, γένος Βρύνιου από την Τσούνη.

- Το πρώτο της εγγονάκι απόχτησε την Ρούμα Καραγιάννη (ανυψία του μακ. γιατρού Χάρη Χούπη), από τη Βαμβα-



κού. Είναι το πρώτο παιδί της κόρης της Μεταξίας και του Hans Nick Hars που ζουν στο Λονδίνο.

- Στις 26 Απριλίου ο Παναγιώτης και ο Πόπης Διαμαντούρου, απόχτησαν στην Αθήνα, το πρώτο τους παιδί, αγοράκι.

Στους αγαπητούς φίλους Τέλη και Ιωάννα Διαμαντούρου, ευχόμαστε μετά το πρώτο εγγονάκι τους να καμαρώσουν και άλλα παιδάκια στην οικογένειά τους. Ωραιότατο ήταν το γεύμα που ακολούθησε.

Να ζήσουν όλα τα νεογέννητα!

## ΒΑΠΤΙΣΗ

Αυτό το όμορφο αγόρι βαφτίστηκε την Κυριακή 6 Ιουνίου 2010 στον Ι.Ν. Προφήτη Ηλία Περάματος και πήρε το όνομα Βασίλης.

Στους αγαπητούς γονείς και στον παπού Έιρικό Κόλπη, από του Αφησσού και στη γιαγιά Αγγελική ευχόμαστε να καμαρώσουν και άλλα παιδάκια στην οικογένειά τους. Ωραιότατο ήταν το γεύμα που ακολούθησε.

Συγχαρητήρια.



## ΓΑΜΟΙ

- Στις 11 Απριλίου, στον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας στην Σπάρτη, ετελέσθηκαν οι γάμοι του Γιώργου Κων. Πρίμπα και της Ιωάννας Τσαμπίρα. Ο Γιώργος είναι γιούς του Κων. Πρίμπα και της Άννας Γεωργίου Διαντζίκη.

Η Ιωάννα κατάγεται από το Βασιλικό Λακωνίας.

Μετά το μυστήριο ακολούθησε δεξίωση στο κέντρο «Αλάμπηρα» όπου συγγενείς και φίλοι των νεονύμφων, διασκέδασαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ευχόμαστε στους νεονύμφους κάθε ευτυχία στην καινούργια τους ζωή.

## ΘΟΔΩΡΗΣ - ΠΕΝΥ

Το Σάββατο 10 Απριλίου στις 8 μ.μ. έγινε ένας ωραίος γάμος στον Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Κεφαλλήρι Κηφισιάς.

Δύο πανέμορφοι νέοι ο Πένυ Μαδεντζίδης μουσικός και ο Θόδωρος Ταρλαγιάς, οικονομολόγος, από τον Άγιο Πέτρο Κυνουρίας, ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου.

Μετά την τελετή της στέψεως ακολούθησε ωραία δεξίωση στο «Άλσος Νυμφών» στον Άγιο Στέφανο. Τα ωραία φαγητά, γήγετα και ποτά, η ωραία μουσική και προ πάντων η ευχάριστη και φίληκη ατμόσφαιρα έδωσαν εξαιρετική χαρά στους αγαπητούς γονείς των νεονύμφων Χρήστο και Κατίνα Ταρλαγιά και Ντόρα Μαδεντζίδη, στους παπούδες, γιαγιάδες, θείους και εξαδέλφια απλά και όλοι οι φίλοι και συμπατριώτες συμμετείχαν με αισθήματα αγάπης και εκτίμησης για τις οικογένειας που καμάρωναν το νεόνυμφο ζευγάρι. Ο χορός ήταν ζωηρός και κράτησε μέχρι τις πρωινές ώρες και όλοι εύκονταν από καρδιάς να ζήσουν ευτυχισμένο το νέο ζευγάρι και με καλούς απογόνους.

Συγχαρητήρια!

## ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Από το Σικάγο, ο αγαπητός ομογενής Μιχάλης Ν. Κονταλώνης στέλνει τους χαιρετισμούς του σε όλους τους συμπατριώτες, στην Επιλάδα και ιδιάτερα στην Αράχοβα καθώς και σε όλους τους απόδημους, όπου γης.

Θέλει να ευχαριστήσει όλους τους συγγενείς, φίλους και συμπατριώτες που του συμπαραστάθηκαν στην περιπέτεια της υγείας του, τελευταία, και με τις ευχές τους, καθώς και με τη βοήθεια του Θεού και των γιατρών, είναι πάλι καήτη, στο σπίτι του.

## ΕΦΥΓΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ

## ΕΛΕΝΗ ξήρα ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΟΡΑΝΙΤΗ

Τη Μ. Πέμπτη, 1η Απριλίου 2010 άφοις την τελευταία της πνοή στη Σπάρτη τη Νίτσα (Νίτσα) Γορανίτη, γένος Κερκουνά (Βάγια) από τις Καρυές.

Ήταν η μοναχοκόρη, μετά από πέντε αγόρια, του Γεωργίου και της Παρασκευής Κερκουνά (ένος Παπαϊτσίου) και γεννήθηκε το 1925 στις Καρυές, δύο που τελείωσε και το Δημοτικό Σχολείο.

Ήταν μια νέα προκισμένη με πολλά χαρίσματα, έζησην, εργατική, πρόθυμη να εξυπηρετεί και να προσφέρει βοήθεια σε όλους. Οι δυσκολίες της Γερμανικής Κατοχής σημάδεψαν τα εφηβικά και νεανικά της χρόνια και έζησε όλα τα βάσανα της «κατακαπνένης Αράχοβας».

Ευτυχώς είχε την καθή τύχη να παντρεύεται και να ζήσει στη Σπάρτη με τον Χρήστο Γορανίτη, έμπορο και επιχειρηματία από το Παρόρι. Ήταν ένα υποδειγματικό ανδρόγυνο και απόχτησαν δύο εξαιρετικά παιδιά! Το Στράτη, που είναι παντρεμένος με τη Νίτσα Παντελί και την Αικατερίνη, σύζυγο Ιωάννη Κατράνη, που έχουν δύο κόρες.

Η Νίτσα, μέσα σε ένα ωραίο οικογενειακό περιβάλλον, αναδειχθήκε σε μια εξαιρετική σύζυγο, μπτέρα και γιαγιά, ήταν αξιαγάπητη γιατί έδινε σε όλους αγάπης και χαρά. Αγαπούσε τα αδέλφια της, σεβόταν τους γονείς της, και τους περιποιήθηκε πάρα πολύ στα γεράματά τους. Φεύγοντας από τη ζωή της Νίτσα, άφησε σε όλους άριστες αναμνήσεις γιατί είχε κερδίσει την εκτίμηση που της άζει.

Η κηδεία της έγινε στο Παρόρι, στο κοιμητήριο του οποίου πριν από 10 χρόνια ενταφίστηκε ο αγαπημένος της σύζυγος Χρήστος Γορανίτη. Εκεί, με μεγάλη θηλύψη, αποχαιρέτισαν την πολιυαγαπημένη τους μπτέρα, γιαγιά, αδέλφη, θεία, εξαδέλφη, φίλη και συγγενή, η οικογένειά της, συγγενείς και πολύς κόσμος, ευχόμενοι να είναι αιώνια η μνήμη της.

Εις μνήμην της αγαπημένης της κουνιάδας Νίτσας Γορανίτου στη Λίπη Κερκουνά προσφέρει 100 ευρώ υπέρ του Λαογραφικού Μουσείου Καρυών.

## ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ

Στις 28 Μαρτίου 2010 πέθανε και κηδεύτηκε στη Βαμβακού, η Γεωργία Ρηγοπούλη, γένος Ιωάννου Βούρα σε ηλικία 92 ετών.

## ΑΡΔΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Στις 16 Απριλίου 2010, μετά από ολιγοήμερη ασθένεια, πέθανε στο Παρίσι ο Αραχοβίτης Νίκος Αρδάμης, σε ηλικία 89 ετών.

Ήταν μοναχογός του Ανδρέα και της Αικατερίνης Αρδάμη (γ. Καπονικούδη) και γεννήθηκε και μεγάλωσε στις Καρυές.

Νεαρός εντάχθηκε στην Αντίσταση κατά των Ιταλο-Γερμανών κατακτητών καθώς και στο δεύτερο αντάρτικο, με αποτέλεσμα μετά την διάλυση του Δημοκρατικού στρατού να υποστεί πολλές ταλαιπωρίες με εξορίες στη Μακρόνησο, φυλακίστηκε και καταδίκηστηκε εις θάνατον. Με τη μεσοθάβηση του στρατηγού Ματάλη και της Γαλλικής Πρεσβείας γηίτωσε την εκτέλεση και απελάθηκε στη Γαλλία, όπου ζούσε ο πατέρας του. Εκεί εργάστηκε κοντά στον περίφημο Έλληνα αρχιτέκτονα Κανθάρη από τη Λέσβο, ο οποίος βοηθούσε τους Έλληνες πολιτικούς πρόσφυγες στο Παρίσι.

Παντρεύτηκε με Ελληνίδα και απόχτησε δύο κόρες την Αικατερίνη και την Ελένη. Για πρώτη φορά ήτησε στην Επιλάδα για να ιδεί την ετοιμόθαντη μπτέρα του Κατερίνα έπειτα από 35 χρόνια αποχώρισης.

Στο Παρίσι ζούσε γεμάτος νοσταλγία για το χωριό και ήθελε να βρέπει και να περιποιείται δύος φίλων και συμπατριώτες του πήγαιναν εκεί. Οι κόρες του και πολλοί φίλοι, τον συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία, αφού η σύζυγός του Χριστίνα είχε πεθάνει προ τούραντα.

## ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΚΙΟΥΡΗΣ

Στις 10 Απριλίου 2010 άφησε την τελευταία της πνοή στη Σπάρτη, ο Γεωργός Σκιούρης, σε ηλικία 85 ετών. Ήταν το 7ο από τα 9 παιδιά του Ιωάννη και της Ελένης Σκιούρη (γένος Αγγελέζη).

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στις Καρυές και το 1954 παντρεύτηκε με την Ναυσικά Τσίτσου από την Παλαιοπαναγιά και έζησαν αγαπημένοι σε καθούς και κακούς καιρούς και απότομα στρέψαν τρεις γιους των Γιάννη, Γρηγόρη και Χρήστο. Το 1967 η οικογένεια αναζήτησε νέους δρόμους και έφυγαν από τις Καρυές μεταναστεύοντας στο Toronto Καναδά, όπου με σκληρή εργασία, μόρφωσαν και βοήθησαν την εκπαίδευση των γιους τους.

Το 1994 ο Γεωργός και

**ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ**

Την Τρίτη 20 Απριλίου 2010 ά-φοισ την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο Σπάρτης ο τέως δήμαρχος Σαράντος Αντωνάκος, σε ηλικία 73 ετών.

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στις Αμύκλες Λακωνίας και μετά τις γυμνασιακές του σπουδές υπηρέτης στην Ελληνική Αστυνομία και εξειδίκευτε στον ανώτατο βαθμό. Εξειδίκευτε σπανειόπιμημάρης πρόεδρος της Κοινότητας Αμυκλών και δήμαρχος Σπαρτιατών.

Άνθρωπος τίμιος, εργατικός, υπηρέτης σε όλα τα αξιώματα που επάξια κατέβαθε με υπευθυνότητα, ανιδιοτέλεια και σοβαρότητα. Άριστος οικογενειάρχης, σύζυγος και πατέρας τεσσάρων παιδιών, ατύχησε να χάσει μια από τις τρεις κόρες του σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα σε ηλικία 12 ετών.

Από νεαρή ηλικία δημοσίευε σε εφημερίδες και περιοδικά, άρθρα του και συνέγραψε αρκετά βιβλία ιστορικού περιεχομένου.

Πάνδημοι και με τιμές εν ενεργεία δημάρχου, έγινε η κηδεία του και το Δ.Σ. Σπαρτιατών, με ψήφισμα, αποφάσισε να δοθεί το όνομά του σε πλατεία ή δρόμο της Σπάρτης.

Η νεκρώσιμη ακολούθια εψήλη στη Μητρόπολη Σπάρτης, όπου ο σεβ. Μητροπολίτης με βαθειά συγκίνηση, μήποτε εγκωμιαστικά για τον εκλιπόντα, καθώς και όροι οι επικιδειοί που ακολούθησαν ήταν πλούτιο που εξήραν την ακέραια και ηθική προσωπικότητα του ανδρά και το ανεκτίμητο έργο που άφησε φεύγοντας από τη ζωή ο Σαράντος Αντωνάκος.

Αιωνία του η μνήμη!

**ΗΛΙΑΣ ΜΠΟΡΕΤΟΣ**

Το Μέγα Σάββατο 3 Απριλίου 2010, άφοισ την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο Σπάρτης ο Ηλίας Μπορέτος, σύζυγος της Παρασκευής Κολύβα από την Τσούνη, σε ηλικία 83 ετών.

Γιος του Θεμιστοκλή και της Σταυρούλας Μπορέτου ήταν γνωστός στη Σπάρτη γιατί ήταν αυτοκινητιστής (ταξί) όμορφος, γελαστός και συνεπής σε όλες τοις τις υποχρεώσεις.

Είχε την καριέρα τύχην να παντρευτεί - το 1958 - την εξαιρετική νέα Τσεβούλα Κολύβα από την Τσούνη και απόχτησαν δύο γιους, τον Νίκο και το Γιώργο. Το 1960 μετανάστευσαν στην Βοστώνη Αμερικής, όπου ζήσαν 27 χρόνια και επέστρεψαν για να ζήσουν στο αγαπημένο τους δίδυμο Τσούνη-Σπάρτη.

Όπου κι αν ζήσει ο Ηλίας και η Τσεβούλα, εργάστηκαν οκτηρά και μεγάλωσαν τα παιδιά τους με αγάπη απλά ή καρδιά του Ήλιος ήταν ανοιχτή για όλα τα ανηψιά και ιδιαίτερα οι δύο κόρες της κουνιάδας του Αρετής, η Ελένη και η Μιμίκα τον αγαπούσαν σαν πατέρα τους και εκείνος σαν κόρες του.

Στην κιδεία του, που έγινε τη Δευτέρα του Πάσχα στην Τσούνη, η ποιητικά πημένη οικογένειά του, τα αδέηφια, οι ανυψίες, Μιμίκα και Ελένη, που ήρθαν από την Αμερική τα παιδιά του Νίκος - Μικαέλη και Γιώργος, τα δύο εγγόνια του, συνόδεψαν τον αγαπητό σε όλους Ήλια Μπορέτο στην τελευταία του κατοικία.

Αιωνία του η μνήμη!

**ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΡΥΑΤΩΝ****Πρόσκληση****ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΡΥΑΤΩΝ**

Ο Σύνδεσμος Απανταχού Καρυατών καλεί όλα τα μέτη και τους φίλους του, καθώς και όλους τους συμπατριώτες και παραθεριστές που θα βρίσκονται το καλοκαίρι στα χωριά του Πάρνωνα, να μας τιμήσουν με την παρουσία τους στον ετήσιο χορό μας, που θα γίνει στις Καρυές, το Σάββατο 24 Ιουνίου, ώρα 9 μ.μ.

Αγαπητοί φίλοι,

Σας υποσχόμαστε ότι θα περάσετε μια θαυμάσια βραδιά με ωραίο φαγητό και ζωντανή μουσική από το συγκρότημα του εξαιρετού μουσικού, μαέστρου και τραγουδιστή Ιωάννη Θεοδωρόπουλου.

Στην δροσόπλουστη πλατεία Καρυών θα προσφέρεται πλήρης φαγητό με επειρύθερη κατανάλωση κρασιού, μπύρας και αναψυκτικών στην τιμή των 20 ευρώ το άτομο.

Τα έσοδα που ευχόμαστε να προκύψουν, θα ενισχύσουν το ταμείο του Συνδέσμου για τη δημιουργία του Λαογραφικού Μουσείου Καρυών.

Σας περιμένουμε με χαρά, όλους.

Η πρόεδρος Αννίτα Πρεκεζέ και το Δ.Σ. του Συνδέσμου

**Τερματίζεται μια ζωή 96 ετών της Κοινότητας Καρυών****Η ιστορία της Κοινότητας Καρυών****Συνέχεια από τη σελίδα 1**

**Α**ξίζει να κάνουμε εδώ μια εξιστόρηση της ζωής της Κοινότητας γιατί στη διάρκεια της 96χρονης ζωής της βοήθησε το χωριό και τους κατοίκους του να αντιμετωπίσουν τις διακυμάνσεις, τις απλαγές και τις περιπέτειες ενός αιώνα. Επίσης τη αρχεία αυτής της περιόδου είναι μια πελώρια πηγή της ιστορίας του χωριού και στο μέλλον οι ιστορικοί θα μπορούν από τα αρχεία αυτά να αντηδούν άπιερες πληροφορίες για την οικονομική και κοινωνική ζωή του χωριού και της περιοχής του.

Μια πρώτη συνοπτική εξιστόρηση της Κ.Κ. κάνει ο αείμνηστος Κ. Πίτσιος στο βιβλίο του «Καρυές» σελ. 207, την οποία και παραθέτουμε:

«**Κοινότης (Αράχοβης) Καρυών.** Στα 1914 μπήκε επί τέλους σε εφαρμογή ο Νόμος «περὶ Κοινοτῶν» και ο Αράχοβα αποτέλεσε από τότε Κοινότητα με τον τίτλο Κοινότης Αράχοβης και από το 1929 Κοινότης Καρυών (Λακεδαίμονος). Καθορίστηκαν τότε οριστικά πλέον και τα όρια της Κοινότητας, που είναι: (Αρχίζομε από το βορειότερο σημείο και ακολουθούμε κατεύθυνση προς τα Αν. - Ν. - Δ. - Β.) Κοτοπούλη - κορυφογραμμή της τοποθεσίας Καλάμι - δρόμος Καστριού - Χορευταρού - Φονεμένοι - Ζυγός - Κόπρου - Ζουνάρι - Ρωμέικη Λάκκα - κορυφογραμμή Κοντοραχιών - Κοτρώνα Πανούσην - κορυφογραμμή Κουτοιούμπας - Παύλου απώντι - Κακόρεμα - Κιτρινόλακκα - Θρουμπόλακκα - Μπούκαη Ράχη - Γιαλοβούνι - Μπαζιάνου - Οικονόμου Ράχη -

Βρωμόβρυσην - παλιός δρόμος προς τα Βρέστενα - Απιδιάς Καταράκη - Ζαχαριά δέντρα - Σιαρρή Κουρκούγερας - Ζέρβα Μαζερό - Καρτσούνι Μαντρί - Νεραϊδόβρυσην - Ποτάμι Παναγιάς - Μελέχε Μαντρί - Καθόγεροι - Τριγανίτσα - Ανδριόπουλο Βράχη - Μουρτζία - Κούμαρος - Γράβες - Κουλογύρη καλύβη - Σκούπα - Άι Θανάσης - Δρόμος προς Κολίνες - Ψηλή Ράχη - Σκουριά - Ποτάμι Φωτεινού - Γεφύρι Φωτεινού - Δημόσιος δρόμος (Τρίπολη-Σπάρτη) - Γεφύρι Κατεβασίας - Αντρέικη Ράχη - Ακόνες - Ανάπληψη - κορυφογραμμή Τσιούκας - Γουέδη Βαθύ - Κορομπηλί - Μακριά Λάκκα - Ασβεστοκάμινο (μπρος απ' αυτό, βορεινό, στη θέση Παπιάθινο και Παπιόστρουγγα) - κορυφογραμμή του βουνού Έλατος - Κοτοπούλη (βλ. και χάρτη, σελ. 23).

Πρώτος πρόεδρος της Κοινότητος έγινε ο Αθανάσιος Π. Γουδές, που υπηρέτησε τρία χρόνια, 1914-1917. Υστερα απ' αυτόν έγιναν Πρόεδροι κατά σειρά,

- |   |           |
|---|-----------|
| 1) Γεώργιος Χρ. Πίτσιος .....             | 1918      |
| 2) Νικόλαος Γ. Αγγηλέζης (Μπρέτσης) ..... | 1919-21   |
| 3) Σταύρος Γ. Παπασταυρίδης .....         | 1921-24   |
| 4) Νικόλαος Γ. Χάρακας (Τσιάτσιος) .....  | 1925      |
| 5) Σωτήριος Π. Διαντζίκης .....           | 1926      |
| 6) Χαράλαμπος Χριστοφίηνς .....           | 1927      |
| 7) Νικόλαος Π. Γουδές .....               | 1928      |
| 8) Γεώργιος Θ. Σκιούρης .....             | 1929      |
| 9) Δημήτριος Ν. Αγγηλέζης .....           | 1930      |
| 10) Γεώργιος Ν. Αρδάμης .....             | 1931      |
| 11) Δημήτριος Δ. Αρδάμης .....            | 1932      |
| 12) Δημήτριος Ν. Αγγηλέζης .....          | 1933      |
| 13) Δημήτριος Ν. Κουτσίκος .....          | 1934      |
| 14) Θεόδωρος Φλώρης .....                 | 1935      |
| 15) Γεώργιος Δ. Ταυρόγιαννης .....        | 1936      |
| 16) Γεώργιος Ν. Καπερώνης .....           | 1937-1942 |
| 17) Βασιλείος Γ. Ρούπας .....             | 1943      |

Εδώ σταμάτα ο κατάλογος των προέδρων στο βιβλίο του Κ. Πίτσιου.

Στο επόμενο φύλλο θα συνεχίσουμε με τα ονόματα των προέδρων μέχρι σήμερα.

**Χαρόγελο**

Ένα χαμόγελο δεν κοστίζει τύποτα αλλά δίνει πολλά. Κάνει πλούσιους εκείνους που το λαμβάνουν χωρίς να κάνει φτωχότερους εκείνους που το δίνουν. Δεν χρειάζεται παρά μία στιγμή, αλλά μερικές φορές η ανάμνησή του διαρκεί για πάντα.

Ένα χαμόγελο δημιουργεί ευτυχία στο σπίτι, ενθαδρύνει την καλή θέληση στις δουλειές και είναι η επικύρωση της φιλίας. Φέρνει ξεκούραση στους κουρασμένους, χαρά στους αποθαρρυμένους, ηλιαχτίδα στους λυπημένους. Μερικοί άνθρωποι είναι πολύ κουρασμένοι για να χαρίσουν ένα χαμόγελο.

Δώστε τους εεσείς το δικό σας αφού κανείς δεν χρειάζεται τόσο πολύ ένα χαμόγελο όσο αυτός που δεν έχεια π

## ΝΕΑ ΤΗΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΣ

## Η γιορτή του Αγίου Γεωργίου στο Charlotte N.C.

Την Κυριακή 25 Απριλίου 2010 η Αδελφότητα Αραχοβιτών, γιόρτασε στο KARYAI PARK στην Gastonia την εορτή του Αγίου Γεωργίου. Περισσότερα από 150 μέρη και φίλοι της Αδελφότητας συναντήθηκαν στο Ιδιόκτητο Πάρκο τους, σύμφωνα με την πρόσκληση που είχαν πάρει από την πρόεδρο και το Δ.Σ.

Η ημέρα άρχισε με εκκλησιασμό στον ιερό ναό του Πάρκου και ακολούθησε καφές και αναψυκτικά, με γηπεύκα στο όμορφο περίπτερο και ευχήθηκαν όλοι χρόνια πολλά στους Γιώργουδες και στις Γεωργίες.

Πλούσιο ήταν το γεύμα με ωραία φαγητά που ετοίμασαν άνδρες και γυναίκες στην κουζίνα και στο εστιατόριο του Πάρκου και έφαγαν όλοι πίνοντας και τραγουδώντας. Η κουβέντα με τις Αραχοβίτικες διηγήσεις, με αστείες και χαρούμενες αναμνήσεις, έδιναν τον τόνο της ωραίας αυτής συνάντησης.

Την αναμνηστική φωτογραφία που δημοσιεύουμε, έβγαλαν αδέλφια, ζαδέλφια, συμμαθητές, φίλοι και κουμπάροι, μαζί με το Χρήστο και τη Ντίνα Δαλακούρα, που είχαν έλθει από το Chicago.



Καθηστοί, από αριστερά:

Κώστας Καρύγιαννης, Ντίνα Δαλακούρα, Πίτσα Διαντζίκη, Άννα Κερκουνά, Βάσω Βαστή (πρόεδρος της Αδελφ-

τητας), Τούλια Α. Βουκύδη, Έλλη Χάρακα, Ελένη και Κώστας Διαμαντούρος.

## Όρθιοι από αριστερά:

Θόδωρος Χάρακας, Θανάσης Κερκουνάς, Γιώργος Βαστής, Χρήστος Δαλακούρας, Ι. Τράκκας, Φίφη Διαντζίκη, Καίτη Πουλοκέφαλος, Πίτσα Καρύγιαννη, Κώστας Πουλοκέφαλος, Γιώργος Διαντζίκης και Ανδρέας Βουκύδης.

Αργά το απόγευμα οι παρέες άφοισαν το ωραίο πάρκο, ευχαριστώντας την Αδελφότητα που τους έδωσε την ευκαιρία να εορτάσουν τον Άγιο Γεώργιο, ευχόμενοι χρόνια πολλά και του χρόνου όλοι εδώ με υγεία.

Εν τω μεταξύ η πρόεδρος κ. Βάσω Βαστή και το Δ.Σ. ετοιμάζονται πυρετωδάς για να υποδεχθούν μέπου από όλες τις Αδελφότητες του εξωτερικού, Αμερικής, Καναδά, Αυστραλίας κ.τ.λ. και σύμφωνα με τα μηνύματα που θα βασίσουν θα είναι μια σπουδαία και πανηγυρική συνάντηση πολλών Αραχοβιτών στις 12 και 13 Ιουνίου στο Charlotte N.C.

Ευχόμαστε καλή επιτυχία.

Αννίτα Πρεκεζέ

## Μια αξέχαστη κρουαζιέρα

Στο προηγούμενο φύληπο της εφημερίδας μας είχα περιγράψει το ταξίδι που έκανα στην Αμερική και είχα δώσει τον τίτλο: «ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΕΚΕΙ ΟΠΟΥ ΖΕΙ ΜΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΡΑΧΟΒΑ». Εκεί είχα την ευκαιρία στο Greenville, στο Spartanburg και στο Union Νότιας Καρολίνας να συναντήσω αγαπητούς συγγενείς και συμπατριώτες και στη συνέχεια στο Charlotte να συμμετάσχω στην ωραία αποκριάτικη «μακαρονάδα», την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2010, που ήταν η Κυριακή της Τυροφάγου.

Η ίδια πρόεδρος Βάσω Βαστή (γ. Πουλοκέφαλο) και το Δ.Σ. της Αδελφότητας Αραχοβιτών είχαν οργανώσει μια ακόμη επιτυχημένη συνάντηση πάρα πολλών συμπατριώτων και φίλων για να κρατούν άσβεστη τη «φλόγα των Καρυών» που καίει μέσα στις καρδιές όλων των ομογενών.

Στις 15 Φεβρουαρίου ένα πούλιμαν που έφυγε από το Spartanburg και ένα άλλο που έφυγε από το Charlotte, έφεραν 100 άτομα που θα παίρναμε μέρος σε μια κρουαζιέρα 11 ημερών, στα νησιά της Ανατολικής Καραϊβικής (Eastern Caribbean).

Όταν επιβιβαστήκαμε στο τεράστιο κρουαζιερόπλοιο «Mercury», το οποίο άπλοτε ανήκε στο στόλο του Χανδρή και τώρα αγοράστηκε από Καναδική εταιρεία, ακούγαμε «καλημέρες» και «τι κάνετε;» στα ελληνικά και μάθαμε ότι ο καπετάνιος και οι περισσότεροι αξιωματικοί ήταν Έλληνες.

Μάθαμε ότι το προσωπικό ήτειουργίας του πλοίου ήταν 1000 άτομα και οι επιβάτες 2000, από τους οποίους περίπου 20 ήταν Αραχοβίτες:

Πάνος και Βούλια Κοψιαύτη, Βασίπης και Λούπη Κοψιαύτη, Γιώργος και Πίτσα Διαντζίκη, Κώστας και Κανέλλα Λάτση, Κώστας και Πίτσα Καρύγιαννη, Γιάννης και Άννα Σταθάκη, Ντίνος και Πέρσα Χονδροπούλου, .....

Επίσης φίλοι και γνωστοί ήταν ο Γιάννης και Φρόσω Cypsis, Γιάννης και Χριστίνα Πολυδώρου, Κική και Θωμάς Chulkas, Νότα Ραμαντάνη, Ελένη Μικαήλ κ.ά.

Οι δύο πρώτες ημέρες «en pôle» ήταν «Fan Day» at sea. Ευτυχώς δεν είχε κύμα και δεν έβρεχε! Όποι πιάζονταν στις ξαπλώστρες και κολυμπούσαν στις πισίνες. Είχε τόσα να ιδείς και να συμμετάσχεις. Θέατρο, με ακροβατικά, μπαλέτα, χιούμορ, καζίνο, ορχήστρες και ατέλειωτους μουσικές με φαγητά, γηπεύκα, καφέδες, ποτά, φρούτα και ό.τι επιθυμείς.

Όταν αυτά δεν θα είχαν καμιά αξία αν δεν τα αποθάμβανες με την καλή παρέα των Αραχοβιτών. Οι διηγήσεις, με ατελείωτες ιστορίες από το χωρίο, με τα αστεία, τα ανέκδοτα έδιναν κι έπαιρναν και τα χαμόγελα και τα γέλια φώτιζαν τα πρόσωπα. Για ελληνική μουσική είχαμε δικό μας disc Jokey. Δεν ήταν άπλος από τον Πάνο Κοψιαύτη που είχε το φορητό του ραδιοικαπά και άπειρα CD με τραγούδια και κάθε βράδυ στηνόταν ο χορός σε μια άδεια αίθουσα. Δεν έπειπε και το χαρτοπαίγνιο και η μπιρίμπα στηνόταν στο άψε-σβήσης.

Έτσι οι δύο πρώτες ημέρες Τρίτη 16-2 και Τετάρτη 17-2 πέρασαν πολύ ευχάριστα.

Την Πέμπτη 18-2 βγήκαμε στο San Juan, Puerto Rico. Την Παρασκευή 19-2 Charlotte Amalie, St Thomas. Το Σάββατο 20-2 Philipsburg, St Maarten.

Την Κυριακή 21-2 Basseterre St. Kitts. Δευτέρα 22-2 Tortola, British Virgin Islands.

Αυτά τα πέντε νησιά που επισκεφτήκαμε ήταν όμορφα με κοινά χαρακτηριστικά:

1) Τη θαυμάσια βράστηση του τροπικού κλίματος (ζέστη και πολλές ξαφνικές βροχές).

2) Τις υπέροχες θάλασσες με εκείνο το βαθύ τυρκουάζ χρώμα και πεντακάθαρα νερά και παραλίες.

3) Μεγάλη τουριστική κίνηση.

Το πρώτη μετά τις 9, βγαίναμε για να επισκεφτούμε κάθε



Όλη η Αραχοβίτικη παρέα στο καράβι: Από επάνω αριστερά: Κώστας και Κανέλλα Λάτση, Κώστας και Πίτσα Καρύγιαννη, Γιώργος και Πίτσα Διαντζίκη, Βασίπης και Λούπη Κοψιαύτη, Πάνος και Βούλια Κοψιαύτη, Γιάννης και Άννα Σταθάκη, Βαγγέλης και Joys Χονδροπούλου και μάζι τους η Ουρανία Γκλέκα και Αννίτα Πρεκεζέ.



Ο disk-jockey Πάνος Κοψιαύτης.



Πρώτοι στο χορό ο Κανέλλα και η Κώστας Λάτσης.

νοσι και μπορούσαμε να επιστρέψουμε επιεύθερα, μέχρι τις 6 μ.μ. Συνήθως με μικρό πούρημα ή ταξί, κάναμε το γύρο του νησιού, κολυμπάγμα, επισκεπτόμαστε τα καταστήματα ή τα αξιοθέατα τα οποία ήταν κάποια κάστρα, τα οποία ήταν κυρίως Βενετσιάνικα ή Ισπανικά και εικαστικές όχι παλαιότερες από 500 χρόνια.

Στην επιστροφή μας ξάφνιασε και μας ταΐσαπώρησε μια δύσεντεριά που εκδηλώθηκε στο πλοιό, παρόπλη την καθαριότητα και τις προφυλάξεις, αποκυμάνσεις κ.τ.ρ. απλά γρήγορα πέρασε. Γενικά ήταν ένα θαυμάσιο ταξίδι.

Ευχαριστώ όλους τους αγαπητούς Αραχοβίτες για την ανεκτίμητη παρέα τους. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε με αδελφή μου και εγώ, τον Πάνο και τη Βούλια Κοψιαύτη που μας παρακίνησαν να συμμετάσχουμε σ' αυτήν την κρουαζιέρα και αποφασίσαμε αυτό το ταξίδι στην Αμερική και από εκεί στην Ανατολική Καραϊβική.

Η συντροφία των Αραχοβιτών στη διάρκεια της κρουαζιέρας ήταν για μας πολύτιμη και ανεκτίμητη. Σ' αυτές τις πέμπτες γνωριστήκαμε με όλους πιο πολύ γιατί είκαμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας για παρέα και κουβέντα.

Ιδιαίτερα χάρκα γιατί γνώρισα για πρώτη φορά τον Κώστα και την Κανέλλα Λάτση, που ήπθαν από το Denver Colorado. Είναι ένα εξαιρετικό ζευγάρι, τόσο ευγενικό και τόσο αγαπητό σε όλους.

Εύχομας από καρδιάς σε όλους, πάντα καλή ταξίδια να κάνουν με υγεία και με ευχαρίστηση, και με το καλό το καλοκαίρι να έπθουν στο χωρίο, στην πολυαγαπημένη Αράχοβη.

**Αννίτα**  
Y.G. Στη διάρκεια της κρουαζιέρας είχαμε το θηλιβερό προνόμιο να μας δείχνουν όλοι οι ζένοι «τη συμπόνια» τους, δύον άκουγαν ότι είμαστε Έλληνες, αφού οι ειδόσεις βοούσαν ότι η Ελλάδα θα «πτωχεύσει». Όλοι οι Αραχοβίτες επικοινωνούσαν συνεχώς με την οικογένεια της αγαπητής Αθηνάς Κερκουνά που οπί

**ΝΙΚΟΣ ΓΟΥΔΕΣ**

Πλήρης ημερών και με ακμαίες τις πνευματικές του δυνάμεις, έπειτα από οδιγόχρονη ασθένεια, έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 89 ετών, στο Charlotte N.C., ο Νικόλαος Γουδές, ο αγαπητός σε όλη την ομογένεια, «μπάρμπα-Νίκος».

Γεννήθηκε στις Καρυές, όπου ο πατέρας του Αθανάσιος Γουδές έγινε ως ο πρώτος πρόεδρος της Κοινότητας Καρυών από το 1914-1917.

Αργότερα, το 1919 η οικογένεια με τα έξι παιδιά εγκαταστάθηκε στη Σπάρτη, στο τεράστιο κτήμα τους, στα Γουδέικα Σπάρτης.

Σε νεαρή ηλικία, το ανίσυχο πνεύμα του τον έφερε στην Αμερική, όπου περιπλανήθηκε και εργάστηκε σε πολλές ποικιλίες και κατέληξε στο Charlotte N.C. όπου έζησε με την οικογένειά του με πέντε παιδιά. Σπουδαίος επιχειρηματίας, απόχτησε μεγάλη περιουσία και έγινε ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες δωρητές με μεγάλες δωρεές, κυρίως σε πανεπιστήμια της Αμερικής, με υποτροφίες σε φοιτητές και δωρεές για την υποστήριξη της Ελληνικής γηώσσας.

Στη Σπάρτη πρόσφερε έκταση 45 στρεμμάτων πολύτιμης γης για τη δημιουργία πάρκου, στην περιοχή Γουδέικα.

Στην Αδελφότητα Καρυών στη Gastonia ΗΠΑ, ήταν τακτικό και πολύ αγαπητό μέλος και ενίσχυε με χρηματικές προσφορές, το ταμείο της Αδελφότητας για πολλά έργα.

Η κηδεία του έγινε «δημοσία δαπάνη» στη Σπάρτη, μαζί με το 40ήμερο μνημόσυνό του, στις 15 Ιουνίου.

Παραβρέθηκαν όλα τα παιδιά του και τα εγγόνια του και μαζί με τους εδώ συγγενείς, φίλους και εκπροσώπους του Δήμου Σπάρτης, τον συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία.

Ήταν ένας ευπατρίδης, εξαιρετος άνθρωπος, ευγενής και ευχάριστος και είχε κερδίσει την εκτίμηση και την αγάπη όλων.

Αιωνία του ή μνήμη!

**ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΣΤΑΛΑ-ΜΑΧΑΪΡΑ**

Την Τρίτη 23 Μαρτίου 2010, πλήρης ημερών, αφού συμπλήρωσε τα 94 χρόνια της, έφυγε από τη ζωή η σεβαστή δέσποινα Γεωργία, κόρη του Κωνσταντίνου Μαχαΐρα.

Κόρη του Νικόλα Κωσταλά και της Παναγιώτας γ. Κερκουλά, γεννήθηκε, μεγάλωσε και παντρεύτηκε στις Καρυές. Με το σύζυγό της Κώστα Μαχαΐρα, δημιούργησαν μια ωραία οικογένεια με τέσσερα παιδιά. Τα δύσκολα μεταπομεικά χρόνια και οι δυσκολίες στη ζωή του χωριού, ανάγκασαν την καθή μπέρα να ματαναστεύσει μαζί με τα παιδιά, το 1952, και να ζήσει κοντά στο σύζυγό της ο οποίος είχε προηγηθεί και είχε εγκατασταθεί και εργαζόταν στη Gastonia N.C. στην Αμερική.

Εκεί, κοντά σε συγγενείς και συμπατριώτες που ήδη είχαν οργανώσει μια εξαιρετική Αραχοβίτικη παροικία, μεγάλωσαν και σπούδασαν τα παιδιά, (όλα με πανεπιστημιακές σπουδές) εργάστηκαν και κατέκτησαν εξαιρετική θέση στην οικογένεια αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Όλη η οικογένεια συμμετείχε - και συμμετέχει - στις θρησκευτικές, πολιτιστικές και γενικά κοινωνικές οργανώσεις, οι οποίες, με προεξάρχουσα την «Αδελφότητα Καρυών» βοήθησαν στην ενότητα του Ελληνισμού και στη διατήρηση των πατροπαράδοτων ιθικών αξιών, ιθών και εθίμων της πατρίδας, που όλοι νοσταλγούσαν.

Η αείμνηστη Γεωργία Μαχαΐρα ευτύχησε μαζί με τον σύζυγό της να καμαρώσουν τα παιδιά τους, άριστα αποκαταστημένα με καλές οικογένειες, που τους περιέβαπλαν με αγάπη και σεβασμό.

Με συγκίνηση συνόδεψαν τη σεβαστή μπέρα τους στην Ελληνο-Ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Νικολάου τα παιδιά της Πίτσα και Γιώργος Διαντζίκης, Χάρης και Τίνα Μαχαΐρα, Ελένη Μαχαΐρα και Μαρία Τσούλου καθώς και τα 7 εγγόνια της με τις οικογένειές τους. Η εκκίπούσα ευτύχησε να καμαρώσει 9 δισέγγονα και έφυγε από τη ζωή πλήρης ημερών, αφήνοντας πίσω της εξαιρετική μνήμη, γιατί ήταν άριστη σύζυγος, μπέρα και γιαγιά αλλά και πολύ αγαπητή αδελφή, θεία και εξαδέλφη.

Πάρα πολύ κόσμος συνόδεψε την σεβαστή Γεωργία Μαχαΐρα, στην τελευταία κατοικία της στο Gaston Memorial Park στις 27 Μαρτίου 2010, ευχόμενοι για την αιώνια μνήμη της.



## ΝΤΟΝΑΛΝΤ - ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΚΦΑΙΗΛ ΑΡΧΕΙΑΚΑ - ΕΡΕΥΝΕΣ - ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ «250 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝ ΖΑΧΑΡΙΑ»

1759 - 2009

Εκδηλώσεις και ενέργειες που έγιναν στη  
ΒΑΡΒΙΤΣΑ, στο ΛΥΓΕΡΕΑ, στη ΣΠΑΡΤΗ  
και στη ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗ  
ΕΚΔΟΣΕΙΣ  
«ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΜΑΝΗ»  
Γ. Π. ΔΗΜΑΚΟΠΑΝΗΣ

### ΝΤΟΝΑΛΝΤ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΦΑΙΗΛ

Γεννήθηκε στο Λονδίνο, η καταγωγή του είναι από τη Σκωτία, η μπέρα του από την Αθήνα και η γυναίκα του από τη Μάνη.

Βαφτίστηκε χριστιανός ορθόδοξος στην ελληνική εκκλησία του Λονδίνου, τελείωσε το ελληνικό σχολείο, εργάστηκε στην Ολυμπιακή Αεροπορία όπου ιεραρχικά ανήπλου ήρες της βαθμίδες μέχρι τον βαθμό του Διευθυντή. Χρημάτισε Γενικός Δ/ντής σε μία από τις θυγατρικές της Ο.Α.

Από παλαιά ασχολείται ενεργά με τη Μάνη και τη Λακωνία, ίδρυσε Πολιτιστικό Σύλλογο στο Λυγέρεα Γυθείου, ίδρυσε και εξέδιδε μέχρι το 2001 την εφημερίδα «Καπετάν Ζαχαρία» και έκτοτε είναι συνεκδότης του περιοδικού «Μάνη - Χθες, σήμερα, αύριο» και συνεργάτης σε διάφορα έντυπα και βιβλία της «Αδούλωτης Μάνης». Έχει δύο κόρες και προς το παρόν τρία εγγόνια.

Αθήνα 2-5-2010

Αγαπητέ κ. Μακφαίηλ,

Το βιβλίο σας αυτό «250 χρόνια από τη γέννηση του Καπετάν Ζαχαρία», που έχατε την ευγένεια να μου στείχετε, ομολογώ ότι ήταν μια έκπληξη και κάθε σεπήδια του μία προσφορά στη μνήμη του Καπετάνιου.

Εξαιρετική ήταν η ιδέα σας να συμπεριλάβετε σ' αυτό το βιβλίο όλες τις εκδηλώσεις που έγιναν με την ευκαιρία του εορτασμού των 250 χρόνων (1759-2009) που ήταν πολλές και με εξαιρετική επιτυχία πέτυχαν τους στόχους που έχατε θέσει: να τιμηθεί με πολλούς τρόπους η μνήμη του προεπαναστατικού ήρωα.

Αναφερόμενος στις τρεις εκδηλώσεις που έγιναν στον Λυγέρεα της Μάνης 23-4-2009 στη Βαρβίτσα 26-7-2009 και στο Νομαρχιακό μέγαρο Λακωνίας 26-8-2009 εύστοχα δημοσιεύσατε όλες τις ομιλίες και αμέτρητες φωτογραφίες, έτοιμες να τις αποθανάσουν όλοι οι αναγνώστες, είτε είχαν, είτε δεν είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν με τη μορφή του θρυλικού ήρωα από σκίτσα και λιακές ζωγραφίες, δημοσιεύσαντες σε παλαιές εφημερίδες και περιοδικά χωρίς να παραπέψετε αγάπηματα, προτομές κ.τ.λ. με τις ανάλογες σημειώσεις για την προέλευση τους.

Κύριος Μακφαίηλ,  
Πολλά θα μπορούσα να γράψω γι' αυτήν την μονογραφία που ήλθε να προστεθεί σε όλες τις προσπάθειες που κάνετε τα τελευταία χρόνια για την ανάδειξη της προσωπικότητας του ήρωα, που ασφαλώς δεν το έχει κάνει η νεότερη ιστοριογραφία όσο θα έπρεπε.

Θερμά συγχαρητήρια για όλες τις ανεκτιμένες αυτές ενέργειες σας, οι οποίες είναι κατάθεση ψυχής και πολύτιμη προσφορά στον πολιτισμό.  
Αννίτα Γκλέκα-Πρεκεζέ



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ  
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ  
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

### “ΤΟ ΑΣΠΡΟΣΙΤΡΙ

Αναλαρβάνουμε παραγγελίες για άρτους, μπρόστια  
(δίσκοις, αρτίδα, παζιμοδάκια) καθώς και  
γλυκιάματα όλων των ειδών για γάρνος, βανίστες  
και άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις.

Σταυρούπολη Δασκαλούρα  
Καρυές - Λακωνίας  
Τηλ. κατ.: (27310) 95159, Ο.Κ.: 95587, Κ.Κ.: 6973-208360

## Παιδιά - Γονείς και Πανεπληαδικές Εξετάσεις

Πάνω από ένα εκατομμύριο Ελληνόπουλα περνούν εξετάσεις αυτών των μήνα. Άλλοι τόσοι γονείς υποφέρουν από το άγχος των εξετάσεων. Τούτο το κακό φτάνει στην ακμή του στην χώρα μας και σε πολλά σπίτια η ζωή έχει ώρα μηδέν την εποχή των εξετάσεων.

Ο Charles Colton, Αγγλός συγγραφέας του περασμένου αιώνα γράφει: «Οι εξετάσεις είναι κάτι τρομερό γιατί ο μεγαλύτερος τρεπλός μπορεί να ρωτήσει ότι, τι, διένασσες δύναμης δεν μπορεί να απαντήσει». Και όμως οι εξετάσεις, παρ' όλο που συχνά έχουν μόνο τυπική σημασία, είναι αναγκαίες, γιατί είναι αντικείμενοκτόνες από άλλη μέτρα με τα οποία θα μπορούσαμε να κρίνουμε την σοχηπική πρόοδο.



Από την άλλη την εξετάση είναι η μεριά όμως, που Πανεπληαδικές εξετάσεις όπως διεξάγονται στην Πατρίδα μας, παρουσιάζουν πολλά μειονεκτήματα, όπως:



# ΓΡΑΦΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ

## ΠΟΥ ΦΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ 24 χρόνια ζωής

Κυρία Αννίτα, σας χαιρετώ.

Πιστεύω πως καθ' όποι τη διάρκεια της διαδρομής της η εφημερίδα σας έγραψε σε πλήρεις που στάθηκαν σημαντικές στην ιστορική πορεία του απόδομου Ελληνικού με τη σωστή ενημέρωση για όλα τα νέα των χωριών μας καθώς και για όλα τα νέα της πατρίδας μας. Τα άρθρα σας ακτινοβολούν, φωτοδοτούν και φωταγωγούν παντού εκεί που πηγαίνει η εφημερίδα σας και την διαβάζουν οι αναγγώστες σας. Με αυτά και με τόσες άπληξ εκδηλώσεις των αποδημών και των χωριών μας, η εφημερίδα σας αποδείχνεται άξια της αποστολής της, ακολουθώντας τον δύσκολο δρόμο μας γεμάτο ανώτερες αξίες του ανθρώπινου πολιτισμού. Εδώ στο Τορόντο πολλά σωματεία και οργανώσεις ανέπτυξαν έντονη παροικιακή δραστηριότητα με σημαντικό πολιτιστικό έργο που κατάφεραν να κληροδοτή-

σουν τη γνήσια Ελληνική κουπιτούρα στους νεώτερους και επηρέασαν μέσα από τα δρώμενα και τις εκδηλώσεις τους την ευρύτερη κοινωνία του Τορόντο. Με σημαντικό πολιτιστικό, καθηλιτεχνικό και φιλανθρωπικό έργο, ένα πρωτοπόρο ίδρυμα ήταν η Ελληνική Κοινότητα που έκλεισε τα εκατό χρόνια ζωής της και ζεχώρισε με μία μεγάλη κοινωνική-πολιτιστική δράση. Έγινε εστία προοδευτισμού που άφησε βαθιά για πολλές δεκαετίες τη σφραγίδα του στην Ελληνική παροικία Τορόντο εκεί που ο Αείμυντος Γιατρός Λεωνίδας Ποιμανέας οργάνωσε και έχτισε Σχολεία, βιβλιοθήκες, κοινοτικά κέντρα, θέατρα για τη νεολαία μας για να μάθουν την Ελληνική γλώσσα και τις Ελληνικές παραδόσεις. Επίσης, πρωτοστάτης δυναμικά σε πολιτισμικούς και κοινωνικούς αγώνες της παροικίας για το νέο πολιτιστικό κέντρο, το οποίο πιστεύω να είναι έ-

τοιμο γύρω στο 2011.

Τώρα είναι σχεδόν έτοιμες οι κάτω αιθουσες για γραφεία. Σας ευχαριστώ για την φιλοξενία.

Με πατριωτικούς χαιρετισμούς  
Δημήτριος Πάντος

Αγαπητέ κ. Πάντο

Σας ευχαριστώ πολύ γιατί δεν ξεχνάτε την εφημερίδα μας και δεν παραβείπετε να στέλνετε τις ευχές σας και τις σκέψεις σας για την πατρίδα, για τη ζωή της οικογένειας, και για τους ανθρώπους που προσφέρονται για να διατηρηθεί ο Ελληνισμός και η Ελληνική γλώσσα στις νέες πατρίδες που αποχήσατε μετά τη μετανάστευσή σας.

Με εκτίμηση  
Αννίτα Πρεκεζέ

## Αγαπητοί συνδρομητές της εφημερίδας ΚΑΡΥΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ

Λυπάμαι γιατί σήμερα αναγκάζομαι να κάνω μια υπενθύμιση - ενημέρωση για την πορεία της εφημερίδας, την οποία εκδίδω και κυκλοφορώ σε 24 χρόνια, με πολλούς κόπους και δυσκολίες. Έως την πίστη, την οποία μου οι πιεβεβαιώνουν τα μηνύματα που λαμβαίνω, ότι η εφημερίδα πρόσφερε και προσφέρει πολλές υπηρεσίες σε όλους τους τομείς της ζωής των Καρυών αλλά και όλων των χωριών της περιοχής τα οποία αντιπροσωπεύει και στα οποία απευθύνεται, επίσης.

Σας υπενθυμίζω ότι για να ετοιμάσω τις 8 σε πλήρεις με κείμενα, φωτογραφίες κ.τ.λ. εργάζομαι πολλές ώρες, κάνω αμέτρητα τηλεφωνήματα ή επισκέψεις σε εκδηλώσεις και άπληξ υποχρεώσεις, στέλνω ή λαμβαίνω FAX, γράμματα και τόσα άλλα.

Οι κατάλογοι με τα ονόματα των συνδρομητών αλλά-

ζουν διαρκώς, αφού άλλοι αναγράφονται, νέοι προστίθενται, ορισμένοι αλληλάζουν διευθύνσεις κ.τ.λ. Όσο για τις εισπράξεις των συνδρομών είναι ένας Γολγοθάς. Υπάρχουν πάρα πολλοί συνδρομητές οι οποίοι πρόσθιμα στέλνουν ταχυδρομικά ή δταν με βλέπουν δίνουν τη συνδρομή τους και παίρνουν την απόδειξη. Δυστυχώς, πάρα πολλοί περιμένουν να τους ζητήσω τα χρήματα και με φέρνουν σε δύσκολη θέση.

Για μια δεκαετία η ετήσια συνδρομή ήταν 10 ευρώ αλλά το κόστος της εφημερίδας διαρκώς αυξάνεται.

Τα έξοδα τυπογραφείου είναι 1.985 ευρώ το χρόνο και επί πλέον ταχυδρομικά, φόρος, επιμελητήριο και άπληξ έξοδα, ξεπερνούν τις 2.000 ευρώ. Λυπάμαι που είμαι αναγκασμένη σε τόσο δύσκολους καιρούς, να αυξήσω την ετήσια συνδρομή στα 15 ευρώ για όλην την Ελλάδα

και για τους κατόκους των χωριών ας παραμείνει στα 10 ευρώ. Για το εξωτερικό 25 ευρώ ή 40 δολαράρια.

Ευχαριστώ πολύ όσους κατανοούν ανέκαθεν αυτές τις δυσκολίες και είναι τακτικοί και συνεπείς στις υποχρέωσεις τους και ιδιαίτερα ευχαριστώ όσους προσφέρουν ενισχυμένες τις συνδρομές τους.

Σας υπενθυμίζω ότι υπάρχει τρόπος πληρωμής των συνδρομών στους τραπεζικούς λογαριασμούς ΑΤΕ (Αγροτική Τρ. Επαράδας): 442 01 002405 57 από την Επαράδα και από το εξωτερικό για κατάθεση σε ευρώ: IBAN GR43 0432 0730 0044 2010 0240 557 BIC: ABGRGRAA

Και από το εξωτερικό για κατάθεση σε U.S. DOLLARS στην ίδια τράπεζα: IBAN GR31 0432 0730 0044 2018 0004 45 BIC ABGRGRAA.

## H M A N A

Οι μανάδες κρατάνε στα στιβαρά τους χέρια την πρόσδοτης κοινωνίας, τις ελπίδες και τα όνειρα της πατρίδας μας και θαυμάζονται την υπέροχη και αυστηρή προσφορά τους μένουντες σκεπτικοί και αιμήκανοι μπροστά στην τεράστια ευθύνη τους.

Σε κάθε γωνιά του πολιτισμένου κόσμου η μάνα γίνεται η δροσερή αύρα και η θεία πνοή, που ζωογονεύει τους κουρασμένους και ζωντανεύει τους απελπισμένους. Γίνεται το μαγικό βοτάνι για τις αγιάτρευτες πλήρεις και το καταφύγιο των κατατρεγμένων με τη ζεστή και διάπλατη αγκαλιά της.

Γίνεται όχι χείμαρρος, αλλά μεγάλο ποτάμι καλοσύνης και υπομονής με την ανιδιοτελή παρουσία της και το μεγαλείο της ψυχής της.

Ο δεσμός μας με τη μάνα μας, κι αν ακόμα αυτή χαθεί, δεν παύει να μας συνοδεύει σ' όλη μας τη ζωή. Είντε το θέλουμε, είτε όχι, υπάρχει μέσα μας και κυριαρχεί σ' όλο μας το είναι ένας ανεξήγητος βυθός και άρρηκτος κορίκος, που μας ενόνει μαζί της.

Είναι ο ομφαλός λώρος, που η φύση τον έχει πλάσει κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην μπορείν' αποκοπεί τελείως, έστω κι αν υπάρχουν απρόβλεπτες και ανεπιθύμητες περιπτώσεις.

Έτσι, δεμένοι μαζί της, γινόμαστε αύρατος διορυφόρος και σκιά εκείνης που μας γέννησε.

Ότι μας δίδαξε η μάνα με την αγάπη της και τη στοργή της, με το απαλό χάρι της και την τρυφερότητα της ψυχής της, με το νανουρισμά της και την ανάστασή της, ή δι, τι δεν μας δίδαξε, θα φωλιάσει βαθιά στην ψυχή μας κι εκεί θα κατοικήσει ή θα απουσιάσει.

Αυτά τα αναντικατάστατα στοιχεία χαρακτηρίζονται όλο μας το είναι κρύβονται μέσα και κάποτε ξεπετιούνται αυθόρυμητα, συνοδεύοντάς μας ως το τέλος της ζωής μας.

Κάθε μητέρα, πλούσια ή φτωχή, μορφωμένη ή αιμόρφωτη, καλλιεργημένη ή απλοϊκή, επώνυμη ή ανώνυμη, είναι η καλή νεράδια, που με το μαγικό της οραβδάκι μεταμορφώνει τα πάντα και με την ασύλληπτη τρυφερότητά της μετατρέπει το κακό σε καλό, το άσχημο σε όμιορφο, το πικρό σε γλυκό.



**ΑΡΦΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ**  
Εργαστήριο Παραδοσιακών γλυκών  
**ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΠΑΝΤΟΠΟΛΕΙΟ**  
**ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ**  
**ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ & ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ**  
**ΚΑΡΥΕΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ**  
Τηλ. 27310 - 95508



**ΜΑΡΜΑΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.**  
Εργοστάσιο μαρμάρων  
Μάρμαρα - Γρανίτες - Τεχνομάρμαρα  
Τίγνου 12 Βριλήσσια  
Υπεύθυνη Στράτη Σοφία  
Τηλ. 210 8044344 - 210 6096595  
Fax: 210 6096574

**ΒΡΟΥΝΤΑΣ Θ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ**  
Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.  
Αναλαμβάνει  
• Τοπογραφικά διαγράμματα • Χαράξεις  
• Οριοθετήσεις ιδιοκτησιών  
Κουντουριώτου 10, Βριλήσσια 15235  
Τηλ. 210-8043014, κιν. 6974 328302

**ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΝΤΙΑΝΗΣ**  
Χειρουργός  
Οτορινολαρυγγολόγος  
Οικ. 210 6010276 Κιν.: 6973 215098

**ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**  
Ορθοπαιδικός - Χειρουργός  
Επιμελητής Α' Ορθοπαιδικής Κλινικής ΙΑΣΩ General

Ηλέκτρας Αποστόλου 70 • Νέο Ηράκλειο • Τ.Κ. 14122  
Τηλ. 210-2834662 • Κιν. 6946 306906

**ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΚΛΑΡΚ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ**  
<img alt="Logos for ΕΛΛΗ

## ΛΑΚΣΗΚΑ ΚΑΙ άλλα...

### ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΑΤΤΙΚΗ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΩΝ Οι βραβεύσεις αριστούχων μαθητών και πτυχιούχων φοιτητών



Την Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2010, στην αίθουσα GOLDEN ROOM του Ξενοδοχείου "Μεγάλη Βρετανία", έκοψαν οι εν Αττική Λακεδαιμόνιοι την Βασιλόπιττα, με τις ευθυγέιες του Αιδ. Πρωτοπρεσβύτερου π. Γεωργίου Μπλάθρα, εκπροσώπου του Σεβ. Μητροπολίτου Μονεμβασίας και Σάρτης κ.κ. Ευσταθίου.

Το Φθιούρι της μιας Πίττας έτυχε στον Βουλευτή Λακωνίας κ. Γρ. Αποστολάκο και της άλλης στον Γ.Γ. του Συνδέσμου κ. Δημ. Χειλώτη.

Ο Πρόεδρος κ. Κ. Μπεκιάρης, αφού απήγαγε τις καθιερωμένες πρωτοχρονιάτικες ευχές, ανεφέρθη εν συντομίᾳ στο ενδιαφέρον και τις προσπάθειες του Συνδέσμου για την παιδεία και επεσήμανε ενδεικτικά, ότι εκτός των βραβεύσεων αριστούχων αποφοίτων Λυκείου Λακωνικής καταγωγής και νέων επιστημόνων, κατόχων Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού Διπλώματος, επισώς, έχει κατά την τελευταία τετραετία προκρύψει, με χρηματικά έπαθλα, δύο προσφερτικούς μαθητικούς διαγωνισμούς εκθέσεως στα Λύκεια της Λακωνίας με θέματα από την ιστορία της καθώς και δύο Διαγωνισμούς συγγραφής μελέτης Σπαρτιατικού ενδιαφέροντος, μέσω της Ακαδημίας Αθηνών, υποστηρίζοντας την υπό του αιμηνήστου μέλους και ευεργέτου του Συνδέσμου Ηλία Κατσίκη την εκφρασθείσα διά της διαθήκη του επιθυμίας και έχει διαθέσει αξιόλογα ποσά για κοινωφελή ιδρύματα και Κοινωνικο-Πολιτιστικούς σκοπούς στην περιοχή της Σάρτης.

Ακολούθησε εν μέσω θερμών χειροκροτημάτων, η απονομή Τιμητικού Διπλώματος και του Μεταλλίου της Λακεδαιμόνιος στην τ. Γενική Γραμματεία του Συνδέσμου κ. Αυρηλία Βλαχάκη για τις εκ μέρους της προσφερθείσες, εξαιρετικές υπηρεσίες της και την αξιόσημη συμβολή της στην πρόσθιο του Συνδέσμου (φωτο).

Στη συνέχεια ο Γεν. Γραμματέας του Συνδέσμου κ. Δ. Χειλώτης εκάπεσε τους βραβεύμενους και απονεμήθηκαν τα βραβεία των αριστούχων και νέων επιστημόνων για το 2010.

Ακολούθησε μουσικοχορευτικό πρόγραμμα και κυριάρχησε ποιή κέφι.

Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Βουλευτής κ.κ. Λεωνίδας Γρηγοράκος (του οποίου είχε ο Σύνδεσμος τη χαρά να βραβεύει και την αριστούχο κόρη του) και Γρηγόρης Αποστολάκος (του οποίου επίσης βραβεύτηκε προ τριετίας ο αριστούχος γιος του), οι ποδηλευτές κ. Φεβρωνία Πατριανάκου τ. Βουλευτής και ο Θεόδωρος Ματάλης (Πρόεδρος Ματάλειου Ιδρύματος), ο εκπρόσωπος του Νομάρχου Λακωνίας κ. Ματούλα Μπελεγρή (της οποίας επίσης βραβεύθηκε ο αριστούχος κόρος).



### Ο Εκπαιδευτικός Νίκος Κουφός ανέλαβε τη Διοίκηση του Νοσοκομείου Σπάρτης

Ο γνωστός εκπαιδευτικός και ιστορικός κ. Νίκος Κουφός, από το Βασσαρά, είναι ο νέος διοικητής του Νοσοκομείου Σπάρτης. Η εφημερίδα μας είχε κατά καιρούς την τιμή να δημοσιεύσει συνεργασίες του και σήμερα δημοσιεύουμε ένα ενδιαφέρον ιστορικό του σημείωμα για το «Κρυφό Σχολείο των Βεριών - Λακεδαιμόνος». Αναδημοσίευση από την εφημερίδα «Τα νέα του Βασσαρά»

#### Το Κρυφό Σχολείο των Βεριών - Λακεδαιμόνος

Αφορμή του παρόντος δημοσιεύματος στάθηκε μια πρωτοβουλία του τοπικού τηλεοπτικού σταθμού ΕΛΛΑΣ TV, η οποία υποποιήθηκε στην περιοχή Βασσαρά - Βεριών. Πρόκειται για μια δραστηρότητα που έχει ως στόχο τη γνωστοποίηση της θέσης ενός σημαντικού χριστιανικού μνημείου και τη διευκόλυνση της επίσκεψής του από ντόπιους και ξένους επισκέπτες.

Συγκεκριμένα, στον επαρχιακό δρόμο Βασσαρά - Βέροια και στη θέση Αγιαννάκη, τοποθετήθηκε στις 30 Οκτωβρίου 2009, μια πινακίδα που φέρει την επιγραφή: ΙΕΡΟΝ ΑΣΚΗΤΗΡΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Η ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Η εν λόγω πινακίδα κατευθύνει και σε άκρως δυσπρόσιτη τοποθεσία το Ασκητήριο, το οποίο στα χρόνια της τουρκοκρατίας, πειτούργησε και ως Κρυφό Σχολείο.

Η τοποθέτηση της πινακίδας ήταν επιθυμία του Βασσαρά Κ. Παρασκευά Μιχαήλ, τέως Πρόεδρου της Παλλακινής Ομοσπονδίας ΗΠΑ - Καναδά και πραγματοποιήθηκε με ενέργειες του προαναφερόμενου τηλεοπτικού σταθμού. Τις επιτόπιες εργασίες ανέλαβε ο εικονολήπτης του ΕΛΛΑΣ TV, κ. Γιώργος Βαμβακής, ο οποίος επιμελήθηκε και την ανάπογη τηλεοπτική παρουσίαση, βασισμένη στα δύο του είπε χρόφαν, περί της ιστορικότητας του χώρου.

Το Ιερό Ασκητήριο βρίσκεται νοτιοδυτικά του οικισμού των Βεριών και αποτελεί το δεύτερο σημαντικό χριστιανικό μνημείο των Βεριών, ύστερα από το βυζαντινό ναό του Αγίου Νικολάου. Τον σπηλαιώδη αυτό ναΐσκο, σφινωμένο στη βραχώδη δυτική πλευρά του κειμάρρου των Βεριών, οι ντόπιοι τον έχουν ονομάσει από παλαιά Αγιαννάκι, πόγων του ποδιού μικρού μεγέθους του. Επίσης τον ίδει και Κρυφό Σχολείο, αφού η τοπική παράδοση περί λειτουργίας εκεί σχολείου κατά την τουρκοκρατία είναι ισχυρότατη. Το Ασκητήριο, προφανώς είχε ιδρυθεί από μοναχούς - ασκητές της Ιεράς Μονής των Αγίων Αναργύρων, που βρίσκεται σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων από το σημείο αυτού. Στο Ασκητήριο εγκαταβίναν για μεγάλες χρονικές περιόδους ένας ή περισσότεροι ασκητές, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν για κατοικία το μεγάλο απήλαιο που βρίσκεται πλάι του Ασκητηρίου.

Είναι πιθανό - όπως υποστηρίζεμε με παρέμβαση μας στη Διεθνή Επιστημονική Ημερίδα για τον Όσιο Ηλία το Νέο (823-903), που έγινε στην Σπάρτη στις 14.3.2009, το Σπήλαιο της Αγιαννάκη, να φιλοξένησε κατά την περίοδο των ετών 880-881, κατ' οποδιά αυτό ασκητή - περιηγητή μαζί με το μαθητή του Δανιήλ, αφού όπως αναφέρεται στο βίο του «Διατριβόντων δε αυτών εντοί της Σπάρτης μέρεσι (πόλις σε αύτη Λακωνίκη), κατέντησαν εν τινι, νεώ των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού...». Σύμφωνα πάλι με το



βιογράφο, οι όσοι περνούσαν τις νύχτες τους μέσα σε βαθύ και σκοτεινό σπήλαιο που ήταν κοντά στο ναό: «νη δε άντρον αγχού του ενώ βαθύ τε και ζοφερόν...».

Σ' αυτόν τον ιδιαίτερο αγιασμένο τόπο, που ο γράφων λόγω καταγωγής είχε την ευκαιρία να επισκέπτεται συχνά από μικρό παιδί, πειτούργησε με τη φροντίδα των μοναχών υποτυπώδες σχολείο, όπως βέβαια συνέβαινε για την περιοχή μας και στο παρεκκλήσιο Αγία Κυριακή στην Βαμβακού, καθώς και στις

Ιερές Μονές Αγίων Αναργύρων και Παναγίας Ρεματιανής Βρεσθένων. Την άποψη αυτή δέχεται και ο Φαίδων Κουκουλές: «Επ' ίσης βέβαιον σχεδόν είναι ότι οι παίδες των Οινουντίων εδιδάσκοντο άπλωτα τα πρώτα κοινά γράμματα υπό των ιερέων εν τοις εκκλησίαις των διαφόρων χωρίων, ουχί δε σπανίως και εν τοις μοναστηρίοις, ων τέσσαρα μέχρι του τέλους του ΙΗ' αιώνος είχεν την περιοχή. Περί της μονής μάλιστα στα τέλη της αναργύρων το πρόγμα είναι μεμαρτυμένον».

Εκεί στο βράχινο και κατάγραφο τότε ναΐσκο, κατά την περίοδο της πρώιμης τουρκοκρατίας και πριν τη δημιουργία του Νεοελληνικού Διαφωτισμού (1750-1821), «τα παιδιά μάθαιναν ανάγνωση από τον Οκτώβριο, το Σαπτέμβριο, τον Απόστολο και από άλλα εκκλησιαστικά βιβλία. Μάθαιναν ακόμα αριθμητική και γραφή κατά τα υποδείγματα που τους έδινε ο δάσκαλος. Οι μαθητές κάθονταν πάνω σε ψάθα, προβία ή χαλί, εν' ων δάσκαλος πάνω σε σκαμνί. (Τρύφωνος Ευαγγελίου, Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας).

Σήμερα στο Ασκητήριο διασώζονται επλάκιστες τοιχογραφίες οι οποίες έχουν συντηρηθεί από την 8η Εφορεία Βιζαντινών Αρχαιοτήτων Σπάρτης, κατά το έτος 1980. Η αρχαιολόγος κ. Αιμιλία Μπακούρου μελέτησε το ζωγραφικό διάκοσμο του ναού και προσδιόρισε τη χρονοδύνηση του με την τεχνοτροπική ανάπτυξη των τοιχογραφιών, στο τελευταίο τέταρτο του 13ου αιώνα.

Περισσότερα στοιχεία που αναφέρονται από την τοπική παράδοση για τον Αγιαννάκη ή Κρυφό Σχολείο των Βεριών, καθώς και τα σημαντικότερα της μελέτης της κ. Μπακούρου για τις τοιχογραφίες του, μπορεί κανείς να βρει στις σελίδες 188 - 195, του βιβλίου μας. Τα Βέροια Λακεδαιμόνος, Μνήμες και Μνημεία, Έκδοση της Ι.Μ. Αγίων Αναργύρων, Πάρνων 2001.

Νικόλαος Ι. Κουφός

Η εφημερίδα μας εύχεται στον αγαπητό Νίκο Κουφό, καλή επιτυχία στα νέα καθήκοντα που ανέλαβε στον δύσκολο τομέα της υγείας.

Αννίτα Πρεκεζέ

## Φωτογραφίες Μνήμης

Από τη Γεωργία Μαχαίρα



«Ενθύμιον από την 25η Μαρτίου 1947»